



...Van bakkersknecht tot een van de populairste dichters van Nederland, dat is het succesverhaal van Jacobus Bellamy. Lang heeft Bellamy niet van zijn succes kunnen genieten, want hij stierf als student, slechts achtentwintig jaar oud. Daardoor bleef hem een loopbaan als predikant bespaard maar verloor Nederland een veelbelovend literair talent.

Bellamy 's passie was de literatuur. Hij deed niets liever dan schrijven. Zijn proza - bijdragen aan tijdschriften, brieven - fonkelt nog altijd. Maar hij werd beroemd met zijn poëzie. *Gezangen mijner jeugd* (1782), *Vaderlandsche gezangen van Zelandus* (1782-1783) en *Gezangen* (1785) staan vol met gedichten waarin Bellamy 'de taal van 't hart' spreekt, zoals hijzelf zei.

Dat hart ontvlamde door de liefde en de politiek. Bellamy was eeuwig verliefd, op zijn vriendin Fransje, Francina Baane, het meisje met wie hij van haar moeder niet mocht trouwen en dat in het anoniem gepubliceerde *Gezangen mijner jeugd* optreedt onder de naam Fillis:

"Je bent toch altijd lastig!
"Je wilt voortdurend kussen!
"Wat moet toch al dat kussen!
"Wat wil dat toch betekenen?
Zo sprak mijn mooie Fillis,
En keek met donkere ogen,
En wendde haar hoofd opzij.

***Wij begroeten u graag
in zijn geboortehuis***



STADSCAFÉ DE DIGHTER

PROEVEN VOOR HET VERSTAND, DEN SMAAK EN HET HART